

Nieuwsbrief December 2024

Bekijk de [webversie](#)
voor een goede weergave



Beste J.P. Kalisvaart

In deze nieuwsbrief geven we een korte impressie over het jaar 2024. We zijn dankbaar voor alle zegeningen die we ontvingen. God is trouw!

We zijn ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus (Filippenzen.1: 6).

Onderstaand een paar van de zegeningen die we noemen.

Komende en gaande kinderen



In het afgelopen jaar zijn er weer verschillende nieuwe kinderen komen wonen in Casa de Esperanza: Het zijn Milenka, Yamil, Oliver, Caleb, Christian, Alison, Sarita, Samuel, Felipe, Dana Sarai, Damaris en Juan Carlos. De jongste kwam toen ze 1 maand was en de oudste was al 14 jaar.

Op onderstaande foto's ziet u Kim en Letitia, die hun keuze voor Jezus hebben gemaakt en beiden zijn gedoopt.



Daarnaast zijn er op grond van rechterlijke uitspraak drie kinderen terug bij hun familie geplaatst. We bidden dat ze zullen onthouden wat hen geleerd is en dat God ze zal leiden in hun verdere leven.

Een aantal van de oudere kinderen Sara, Mateo, Lizbeth en Nelsey hebben hun

middelbare school afgerond en gaan in januari naar de tweede fase in La Paz voor hun verdere studie.

Deze jonge mensen hebben de Heer leren kennen en gaan samen met Hem hun leven vervolgen! Het is een grote zegen, dat kinderen die met een lastige achtergrond bij ons komen wonen en later vertrekken als kinderen van God, die Hem willen dienen en volgen! Een grotere zegen is niet mogelijk.

Praktische hulp

De zorg voor al de kinderen is veel omvattend. Gelukkig krijgen de vaste medewerkers van het kindershuis ook praktische hulp en ondersteuning van buiten.

Twee maal dit jaar is er een groep artsen en verpleegkundigen gekomen om de kinderen een medische controle te geven en hen waar nodig medicijnen te geven. De afgelopen zomer zijn er 2 groepsreizen vanuit gemeenten in de USA gekomen om te helpen met onderhoud en allerelei andere vormen van hulpverlening.

Een onmisbare ondersteuning die we ontvangen is de geestelijke en financiële ondersteuning die komt van u, onze achterban, die met gebed en donaties dit werk mogelijk maakt. De laatste bemoediging daarvan is dat in de afgelopen maanden genoeg geld is binnengekomen om een bus te kopen, waarmee de kinderen naar de school in het dorp kunnen worden gebracht en gehaald. Momenteel is de staf bezig om een goede bus te zoeken voor de juiste prijs!

Trainingschool

Ook zijn we dankbaar voor het werk van de trainingsschool. Dit jaar zijn er 2 cursussen verzorgd voor een totaal van 30 studenten, waaronder ook 4 kinderen uit het kindershuis.

Daarnaast hebben zich 2 nieuwe mensen als stafleden aangemeld om te helpen bij het werk van de trainingsschool, dat is een hele steun voor Marco en Isabel, die de trainingsschool leiden!

Vooruitzicht

Als we zo de lijst langs gaan kunnen we alleen maar dankbaar zijn, dat God het werk zegent!

We kijken niet alleen terug maar zien ook uit naar de toekomst.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al verteld over de plannen om een tweede kindertehuis te openen in een ander gedeelte van Bolivia. De eerste stappen daarvoor zijn gezet. De bouw is al gestart!

Dat is positief, maar er is ook tegenwerking, zelfs van de burgerlijke gemeente Caranavi. Zij eisen een terrein op wat eigendom is van CDE, maar zeggen dat het hun toebehoort.

En de 2e fase in La Paz moet het huis uit, wat ze huren. Zij kunnen maar moeilijk een goede andere lokatie vinden voor de 14 jonge mensen, die er nu in wonen.

Dit blijven gebedspunten. Ook is gebed nodig voor goed personeel en uiteraard voor de kinderen, dat ze zich veilig mogen voelen en Jezus mogen toelaten in hun leven!

Op onderstaande foto worden de mannen die mee helpen in de zorg voor de kinderen bedankt. De tekst onder de foto zegt: "Wij zijn echt dankbaar voor de mannen die een vaderfiguur voor onze kinderen bieden. God zegene hen."



We danken u allen, voor uw trouw in het meedragen om dit werk in Bolivia mogelijk te maken!

We wensen u rijk gezegende feestdagen en jaarwisseling toe.

Kerstgroet van Casa de Esperanza



Doneer uw Kerstgift



Facebook



Instagram



Website



Twitter

Deze e-mail is verstuurd aan fam.kalisvaart@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).
• Voor een goede ontvangst voegt u info@casadeesperanza.nl toe aan uw adresboek.

